

Onze terugreis

Aan alle mooie dingen komt een einde. Zo ook aan de Anseremmedagen. Vermoeid zullen wij vrijdag 16 september om 14u05 op de trein stappen.

Treinreis:

Anseremme	14u05	Dinant	14u09
Dinant	14u14	Brussel Zuid	15u58
Brussel Zuid	16u05	Oostende	17u18 (Gent 16u36, Brugge 17u02)
Brussel Zuid	16u11	Kortrijk	17u18 (Waregem 17u04, Harelbeke 17u11)
Brussel Zuid	16u11	De Panne	18u10 (Gent 16u42, De Pinte 16u5, Deinze 17:04, Tielt 17:15, Lichtervelde 17u29, Kortemark 17:42, Diksmuide 17:51, Veurne 18:02, Koksijde 18:05)
Brussel Zuid	16u11	Roeselare	17u40 (overstap via Lichtervelde)
Brussel Zuid	16u41	Poperinge	18u30 (Kortrijk 17u45, Ieper 18u22)

Verwittig jullie ouders dat het **einde niet de KULAK** is, maar één of ander station. Mensen die in het Gentse wonen kunnen uiteraard afstappen in Gent. Zij die naar Brugge of Oostende of elders moeten, kunnen vanuit Brussel of Gent doorreizen (wij zorgen voor Go-Pass).

Nog enkele kleinere afspraken

- Laat het **adres** thuis. Gooi dus dit blaadje niet weg (gebeurt het toch: print het opnieuw af).
- Als je door omstandigheden **niet** kan **meegaan**: gelieve tijdig te verwittigen, dan kan eventueel nog een ander in jouw plaats mee en krijg je je voorschot en saldo terug.
- Stuur een recente **foto** (JPEG bvb, geen Word.doc!) van jezelf door, waarop je herkenbaar bent, liefst **zonder zonnebril of pet/hoedje/...** naar studentenparochie@kuleuven-kortrijk.be (of stuur eventueel via de post een foto op die ingescand kan worden). Daarvan maken we o.a. een klein fotoboek voor ouderejaars en koks, zodat ook zij je naam makkelijker kunnen leren kennen.

Bij problemen of vragen kan je altijd schrijven naar: Guido Cooman of Lien Van der Meeren, E. Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk, (056)24.61.43, mail: studentenparochie@kuleuven-kortrijk.be. Of contacteer het Onthaal van de KULAK: 056/24.61.11, mail: onthaal@kuleuven-kortrijk.be

Anseremme 3

12 september – 16 september 2011

Hallo

We heten je welkom op onze derde Anseremme Sessie 2011.

Print deze folder uit en laat het adres thuis:

Villatoile - Parc des Vacances, Ferme de Pont-à-Lesse, 5500 Dinant-Anseremme. Er is geen telefoon in huis.

Onze afreis op maandag 12 september om 10.30u

Het is **noodzakelijk** – omwille van de verzekering – dat je **ingeschreven** bent aan de Kulak. De inschrijvingen beginnen op dinsdag 16 augustus. Voor jullie die meegaan op Anseremme 3 gebeurt dit dus best ten laatste op 09/09. Voorinschrijven is heel handig en bespaart heel wat tijd! (<http://www.kuleuven-kortrijk.be/nl/ToekomstigeStudenten/Studentenvoorzieningen/Inschrijvingen>). Je kan, *als het echt niet anders kan*, ook inschrijven op maandag 12 sept. Let wel: inschrijven vraagt nogal wat tijd (je moet vele vragen invullen over de studies van jullie ouders, grootouders...); daarom stellen we voor om al rond 9u15 te komen inschrijven in de centrale hal A.

Wie ingeschreven is, komt tegen 10u30 naar het **StudentenHuis** (bovenaan de berg, bij het studentenrestaurant).

Na een goede ontvangst door de ouderejaars kan je proeven van het Alma eten.

Om 13u gaan we met een bus naar het station.

Treinreis:

Kortrijk	13u40	Gent	14u03
Gent	14u15	Brussel Noord	14u55
Brussel Noord	15u12	Dinant	16u46
Dinant	16u51	Anseremme	16u55 (= eerste halte)

Wat breng je best zoal mee?

- Zeker een onderlaken-matrasovertrek, en lakens (in het huis zijn er voldoende dekens) of een slaapzak. Toiletgerei en schrijfgerei.
- Voldoende kleren die **vuil mogen** worden:
 - wie in de grotten afdaaldt maakt zich vuil! Breng daarom kleren mee die mogen vuil worden.
 - Het durft bij ons nogal eens regenen, neem daarom voldoende reservekledij mee en zeker een **regenjas!**
- Sportkleding en **zwemgerief**: het huis ligt langs de Lesse en dicht bij de Maas ...
- Zeker een **zaklamp!**
- Schoenen of ander **stevig schoeisel** waarmee je gemakkelijk een Ardense 'heuvel' of glibberige rotspartij op kan.
- Als je een **muziekinstrument** bespeelt (fluit, gitaar, klarinet, viool...), breng dit gerust mee om met nieuwe vrienden te musiceren ...
- Als je je lievelingsmuziek wilt horen: breng **cd's** of mp3-spelers met usb mee, maar plaats overal je naam op in alcoholstift. Je kan ook **gezelschapsspelen** meebrengen (jungle-speed, poker, uno, kaarten...)
- Je betaalde reeds een voorschot van € 50. De totale prijs is € 120. Hierin is inbegrepen: eten in alma, bus en trein, verblijf en eten in Anseremme. Mogen wij vragen vóór 5 september nog € 70 over te (laten) schrijven op de rekening **460-0196031-34** met als **noodzakelijke en enige mededeling 400/0005/33438** (gelieve geen naam te vermelden)
 - Wat **extra zakgeld**: Indien het weer het toelaat, krijg je de mogelijkheid – want dat is vrij – de Lesse af te varen. Daarvoor betaal je maximum € 13 (dat is een zéér voordelige prijs met zetel en emmer inbegrepen). Zakgeld is ook nodig om een drankje te kunnen betalen of eigen behoeften te bekostigen ...
- Zeker ook je “**siskaart**” van je mutualiteit. Soms betalen mutualiteiten bepaalde kamp-onkosten terug. Breng eventueel zo'n formulier mee.

Tot in Anseremme

Guido en Jolien.

Wat staat er zoal op het programma?

In de voormiddagen geven studenten uit 2^e of 3^e bachelor je via spel en gesprek heel wat informatie over cursussen, profs, monitoraten, werkcijtingen ...

Aarzel niet om hen vele vragen te stellen: zij zullen je graag antwoorden. Je zal hen ook vol enthousiasme horen vertellen over wat er tijdens het jaar allemaal te doen is aan de KULAK: de 24 uren, proms ...

In de namiddagen genieten wij van de prachtige streek:

- mooie wandelingen met bepaalde hindernissen als uitgedroogde watervallen en bergrugjes
- verkennen van een grot (vergeet geen kleren die mogen vuil worden)
- het afvaren van de Lesse, als het weer wat zonnig is, én er nog voldoende water is. Daarom zit dit niet in de prijs. Men móet ook niet mee afvaren.

‘s Avonds zijn er optredens, zang, een nachtwandeling of - activiteit en wordt het amusant.

De ervaring leert dat de Anseremmedagen helpen om van vele onbekenden nieuwe **vrienden** voor elkaar te worden. En onrechtstreeks heeft dit een positieve invloed op de studieresultaten!

De ervaring leert ook dat de keuken er mag zijn! Onze koks zullen graag de vele magen verwennen.

Let op: wie geen vlees en/of vis lust, gelieve zo snel mogelijk te verwittigen!

Deze dagen worden ingericht door de Studentenparochie. Er is dus ook een klein stiltemoment voorzien. Maar geen schrik: het is vakantie, geen retraite!